

## Vraag het aan Morya

### Levenslessen



### Luister naar je eigen hart

“Je hart zal je zeggen wat belangrijk is en wat niet belangrijk is. Maar soms is het zo dat de mens gaat vechten tegen zichzelf. Je probeert jezelf te overtuigen, je hebt geluisterd naar één of andere autoriteit die het zozegd beter weet dan jij en dan ga je al leven naar wat die ander eist of zegt aan jou. Dit moet je niet doen. Wie er ook om je heen is, probeer te luisteren naar jezelf.”

Handwritten signature of M. Morya in black ink.

Meester Morya

Geert Crevits, citaat uit: “Morya Kracht 6: Thuis in je eigen leven”  
(uit hoofdstuk 9: ‘Een evenwicht tussen jezelf en de ander’) © Mayil.com